



Sinterklaas die goede heer

F C7 F C7 F

C7 F C7 F C7 F

Sinterklaas die goede heer,
komt hier alle jaren weer,
Uit het land van Spanje.
Dan brengt hij ons lekk're koek,
speelgoed en een prentenboek,
Appels van oranje.

Piet de knecht zo zwart als roet,
met zijn struisveer op zijn hoed,
Kijkt door 't vensterglaasje.
Als dan allen groot en klein,
lief en zoet naar bed toe zijn,
roept hij Sinterklaasje.

't Mandje van ons allegaar,
staat al in de kamer klaar,
met een aardig briefje.
Daar leest Sinterklaas dan in,
wat er juist is naar de zin,
van zijn hartendiefje.